



STERKLAS VIS & INSPIRATIE VALENCIA 24 T/M 26 JUNI 2017

POWERED BY VERSVISGROOTHANDEL JAN VAN AS AMSTERDAM

Zaterdagmorgen met enig oponthoud, de bus was niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig, onderweg naar Eindhoven Airport voor vlucht HV 5105, uiteindelijk gingen wij vanaf Heerhugowaard met de camper van Theo alvast rijden, ondertussen 2 taxibusjes geboekt, die de anderen van de parkeerplaats Kinkerstraat / Da Costastraat ophaalden. Een dure trip die goed werd opgelost door het busbedrijf.

Aangekomen op Valencia Airport vereokken wij met taxis naar het Purple Nest Hostel aan de Placa de Tétuan. Inchecken en daarna naar de fietsverhuur Passion Bike voor de komende trendtour. Margreet geeft uitleg over waar wij als Amsterdammers in het speciaal op moeten letten; niet bellen op de fiets, bij **ROOD** stoppen, bij **GROEN** weer rijden. Wij hebben het Casa Montana bezochten een Bodega uit 1836 met zeer mooie wijnen en een fantastische ham, die wij nooit eerder hebben gegeten zo zacht en mild van smaak. Een kleine lokale markt bezocht, een bierproeverij in een bibliotheek, het Kubik café, met een kleine brouwerij naar Nederlands voorbeeld en inspiratie, zoals brouwerij Het IJ en Jopen in Haarlem, wij proefden 3 bijzondere bieren met een hoge gisting, de meest smaakvolle was het donkere Sylvana biertje. Onderweg hebben wij een bezoek gebracht aan restaurant Vuelve Carolina, een moderne zaak met zeer goede tapas, goede wijn en een kleine excursie naar het bovengelegen restaurant en de keuken waar veel ambachtelijk werk wordt gedaan. Nadat de fietsen weer waren teruggebracht, gingen wij ons oprispen en wandelden wij gezamenlijk naar de Mercado Central voor een kookshow van 1* Michelin chef Ricard Camarena die ons een aantal Corvina bewerkingen liet zien en proeven. Hij werd geassisteerd door een Nederlandse sous-chef die al 3 jaar bij hem werkte en fungeerde als tolk. Na deze proeverij en demo gingen wij naar restaurant Vino Blanco waar een 6 tal gerechten werd geserveerd, een keuze hoofdgerecht en een dessert. Goede wijnen en voor de liefhebbers een glas bier of een soft drink. Om 24.00 uur gingen er enkele naar het hostel, de Sterklas ging grotendeels naar de diverse clubs en openlucht disco in Valencia met een dure entree van € 25 maar volgens de heren oogverblindende jonge vrouwen met veel fillers, botox en siliconen. Ook was er bij diversen belangstelling naar de vele vrouwen die een poging deden, zich liggende staande te houden. Vroeg in de morgen kwamen de meesten weer terug in het hostel voor een korte nacht. Een enkeling bleef in Valencia achter, onder begeleiding van Eric van As.

De volgende morgen vertrok de bus (Deze bus was wel aanwezig) naar de haven van Burrania voor een bezoek aan de duurzame kwekerij van Corvina Rex, dorades en zeebaars. De visssen worden alleen in het seizoen gekweekt en gevangen. Per boot gingen wij naar de kweekbassins die 5 zeemijl verderop in zee lagen, waar deze worden gevoerd en na het bereiken van het gewenst gewicht en maat worden gevangen en verwerkt in de fabriek. Een goede uitleg over de samenstelling van het visvoer, hoe het wordt verwerkt met veel visolie en wanneer per dag er gevoerd wordt.

Na dit hebben wij en perfecte lunch in restaurant Burrania Nova, een pure lunch met heel mooie producten en fantastische smaken, wij proeven o.a. met stokvis op smaak gebrachte salades en we sluiten af met een Valenciaans paella, ook deze is weer super, hoog op smaak en rijk gevuld. Op het bord stond ook arrozeria, wat duidt op de rijstverwerking in de keuken tot paella. Om 16.00 uur komen wij weer aan op de hostel, opfrissen en douchen, de meesten pakken een taxi en gaan weer naar het strand voor een bezoek aan het strand en zijn vele clubs en de fameuze open lucht disco. Een enorme entreprijs en pittige prijzen voor de cocktails en mixen met wodka.

Om 20.30 uur hebben wij afgesproken in restaurant La Salita (de opkamer) met een Nederlandse gastheer / eigenaar Jorne en zijn vriendin Bégona Rodrigo, die is gekozen tot de beste vrouwelijke chef-kok in Spanje. Een fantastische culinaire beleving met passende wijnen, duidelijke uitleg van de filosofie en beleving van de geserveerde gerechten. Top! Na afloop hebben enkele Sterklassers het boek van de chef gekocht, die bij elk boek een opdracht schreef. Een gezamenlijke foto met de chef gemaakt, zonder één Sterklasser, die haast had om bij zijn afspraak te zijn. Ook vandaag weer een memorabele dag, die niet snel zal worden vergeten.

Weer een pracht avond met 32 °C, de weg naar het strand werd weer snel gevonden.

Maandagmorgen op tijd eruit, uitchecken in het hostel en de koffers in een afgesloten locker room zetten. Om 09.00 uur liepen wij naar het Mercado Central, een enorme grote markthal met vlees, gevogelte, groente en zuivel, alleen de visafdeling is nog dicht vanwege de afwezigheid van verse vis, deze komt binnen op dinsdag na de 1e vangst. Na een rondleiding door Esther, een Antilliaanse van Colombiaanse afkomst, gaan de "verslapers" zorgen voor een lunch die genuttigd wordt in het park. Een uniek park aangelegd in de droog gelegde rivier. Het werd een leuke middag met lunch en wat voetballen werd het snel 14.00 uur. Lopend terug naar het hostel, koffers ophalen en met een betaalbare, goedkope taxi naar het vliegveld om in te checken voor vlucht HV 6332.

Een vertraging van 30 minuten en 2 Chinese families voor ons met een hoop ruimbagage, minimale ondersteuning voor de Chinese mensen en geen Engels sprekende hostessen.

Om 19.15 uur landen wij op Schiphol en konden ons weegs gaan. Margreet, Eric en Sander, bedankt voor deze leerzame en gezellig weekend, namens de Sterklas,

Met Culinaire groet en nogmaaks BEDANKT voor de goede zorgen en organisatie,

Ben van Beurten, Theo van Rensch, Jeroen Zwierts , Willem Himmelreich